



www.groenboom.be

NIEUWJAARSRECEPTIE GROEN BOOM – 11 JANUARI 2020

SPEECH KOEN PEETERS – VOORZITTER GROEN BOOM

Beste aanwezigen,

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van Groen Boom. Het past om ieder van u en al wie jullie dierbaar is van harte een gezond, gelukkig en inspirerend 2020 te wensen.

En inspiratie zullen we nodig hebben. De uitdagingen waar we in onze gemeente, in ons land, in deze wereld voor staan zijn niet min.

De strijd tegen de klimaatopwarming en de daarmee gepaard gaande extreme natuurfenomenen zal al onze aandacht en heel veel creativiteit en moed vragen. Vergroenen van onze mobiliteit, onze energievoorziening en onze leefomgeving zijn niet langer een vrijblijvende keuze., maar een morele verplichting ten aanzien van de komende generaties.

De strijd tegen armoede en uitsluiting dreigen we te verliezen als we hierop niet volop zullen inzetten. Het aantal mensen die leven in armoede is in ons rijke Vlaanderen de afgelopen jaren niet af- maar toegenomen tot ruim 16%. In onze eigen gemeente voelen we dit zeer intens. We scoren bij de slechtste cijfers van Vlaanderen... Investeren in de aanpak van armoede en het empoweren van mensen in armoede, vraag onze prioriteit.

Wereldwijd beknot ongelijkheid voor heel velen hun kansen in het leven. Oorlog, repressie, en de invloed van de klimaatverandering treffen vooral miljoenen mannen, vrouwen en kinderen in het zuiden. Terwijl het niet zij zijn die de touwtjes hierover in handen hebben. In 'Tussen Oorlog en Leven', een programma van Rudi Vranckx, zagen we afgelopen week hoe duizenden kinderen in Irak slachtoffer zijn van een oorlog waaraan zij geen schuld hebben, maar die wél hun leven voorgoed tekent. De ontbossing en de bosbranden in het Amazonewoud in Brazilië maken pijnlijk duidelijk dat een beleid dat enkel de belangen van het grootkapitaal verdedigt, catastrofale gevolgen kan hebben.... En mensen zoeken dan naar een beter leven, een leven dat ook zij verdienen. Vluchtelingen hebben daarom recht op menswaardige opvang en ondersteuning. We zijn het hen, met blozende kaken, verschuldigd.

Gelukkig is er Groen.

Jullie konden het op de Druivelaar vorig weekend al lezen.

“Kleuren bepalen niet alleen onze dagelijkse keuzes, ze dirigeren ook onze gevoelens en ons humeur. Het is dan ook verbazingwekkend wat kleuren allemaal met ons kunnen doen...Zo is Groen rustgevend, maar het kan ook stimulerend werken. Smaragdgroen straalt luxe uit, terwijl lichtgroen en donker mosgroen rust geven. Felgroen geeft energie en past uitstekend in een drukke omgeving



www.groenboom.be

waar iedereen een tandje moet bijsteken. Olijfgroen daarentegen brengt harmonie en orde en is dus uitermate geschikt voor een netjes geordende werkruimte...”

We zijn dan ook blij en een beetje fier dat de algemene vergadering van Groen Boom, nu ruim een jaar geleden, ‘groen’-licht gaf om mee in te stappen in de beleidsmeerderheid hier in onze gemeente. Het verschil maken doe je immers niet door aan de zijlijn te blijven staan. We hebben met Sven Cools een groene schepen die erin slaagt om Groene accenten te leggen in het bestuur, en daar zijn we trots op. Maar ook met Abdeslam in het sociaal comité, met Luc in het Autonoom Gemeentebedrijf Boom Plus en met Paul in de sociale woonmaatschappij kunnen we doen waarvoor we opkomen en in geloven. Groene accenten leggen en mee een koers uittekenen die de uitdagingen waar we voor staan aanpakt. Sven geeft dadelijk een inkijk op enkele van die groene accenten die in de ambities van dit gemeentebestuur voor de komende beleidsperiode worden opgenomen.

Ik wil eindigen met een oproep en een overweging.

Ik roep alle sympathisanten van Groen in Boom op om mee hun schouders te blijven zetten onder onze werking. Samen zijn we immers sterker, slimmer en is het zoveel plezanter. Laat af en toe iets van je horen of zien en kom langs op onze activiteiten.

En ter overweging deze gedachte van Mahatma Gandhi:

Kracht komt niet voort

Uit fysiek vermogen,

Maar uit een ontembare wil.

Mag ik jullie zo’n ontembare wil en kracht toewensen om dromen te doen uitkomen.

Op een gezond, gelukkig en inspirerend nieuw jaar! Schol.